

En hundehvalps tanker

Sådan bliver jeg en dygtig hund som ALLE vil elske

Af Inge Merete Frisenberg

Da jeg som helt lille hvalp, ikke er vant til at gå i hundesnor, vil jeg helst luftes uden hundesnor på græsplænen i haven, forudsat at den er indhegnet. Hvis haven ikke er indhegnet, bliver jeg nødt til at blive luftet i hundesnor. Når jeg skal luftes udenfor haven, skal jeg være i hundesnor, og min ejer må gerne sige "tisse" til mig, ligesom jeg skal roses når jeg tisser (udenfor).



På skovstien vil jeg gerne løbe løs, men først skal min ejer sige "sit" til mig, og mens jeg får en godbid, tager min ejer hundesnoren af mig – og siger "bliv". Hvis jeg bliver siddende, siger min ejer "fri", hvorefter jeg kan få lov til at løbe frit omkring uden hundesnor. Men hvis jeg ikke bliver siddende, får jeg ikke "fri-kommandoen", og min ejer gentager øvelsen indtil jeg har forstået, at jeg skal sidde helt stille, før jeg kan få lov til at løbe frit omkring.

Hvis jeg kommer lidt for langt væk i skoven, må min ejer gerne gemme sig bag et træ eller busk, hvor jeg ikke kan se ham/hende. Når jeg ikke kan se min ejer, bliver jeg lidt usikker (og lidt bange), og forsøger derfor hurtigt at finde min ejer. Jeg bliver meget glad når jeg finder min ejer, og vil gerne roses. Dette lærer mig at jeg hele tiden skal være meget opmærksom på, hvor min ejer er i forhold til mig, hvilket min ejer og jeg vil værdsætte når jeg bliver voksen.

Da jeg er en jagthund, elsker jeg at jage. Det kan være høns, fasaner, andre fugle, rådyr, harer, katte, bolde, ja stort set alt som bevæger sig. Det er derfor vigtigt at min ejer har fokus på mig, og at jeg bliver holdt i hundesnor, eller kaldt ind hvis jeg er fri, hvis min ejer får øje på noget jeg kunne finde på at løbe efter.

Jeg vil gerne trænes til at blive en god jagthund i harmoni med mig selv. Så derfor foregår alt leg med legetøj og dummyer med min mor, da det er hende som skal bruge mig som jagthund. Denne leg med min mor er min skoletid, hvor jeg virkelig skal koncentrere mig.

Når jeg løber løs i skoven, så forsøg kun at kalde på mig, når I kan se at jeg har kontakt til jer. Hvis jeg er optaget af noget spændende, hører jeg måske første gang I kalder, men vælger ikke at komme. Hvis jeg ikke kommer, og I kalder flere gange, lærer jeg jo at jeg ikke behøver at komme på det første kald. Hvis jeg som voksen skal lære at komme første gang I kalder på mig - så træn mig sådan. Hvis jeg ignorerer jeres første kalden på mig, så hent mig i stedet for at blive ved med at kalde.

Når jeg har været ude og blive luftet, og vi er kommet indenfor, er det en god ide at sige "sit" til mig, så I kan tørre mine poter, og måske resten af min krop, mens jeg sidder helt roligt.

Hvis jeg sammen med min ejer skal med ud ad døren, er det en god ide at sige "sit" til mig foran døren. Først når min ejer er kommet ud ad døren, får jeg lov til også at gå ud gennem døren. Dette lærer mig, at det er jer som bestemmer som ledere – og ikke mig. Dette gør mig tryk og afslappet.

Det er meget vigtigt at I ved, at jeg som hundehvalp har meget svært ved at holde mig. Specielt når jeg har sovet, leget eller spist... Så SKAL jeg ud og luftes, og det kan ikke vente et halvt minut.

Hvis I ser at jeg pludselig går rundt indenfor og søger, og jeg ikke lige er blevet luftet, er det ofte fordi jeg netop skal luftes. Bær over med mig hvis uheldet er ude, da jeg ikke altid kan nå at sige til i god tid.

Jeres sko og tøj som ligger på gulvet, dufter skønt af jer. I er min familie (flok), så derfor har jeg meget svært ved at lade tingene være, og måske bide lidt i dem. Skæld mig ikke ud, men tag bare tingene fra mig – mens I siger TAK.

Jeg har opdaget at der i køkkenet ofte dufter herligt af mad. Hvis jeg forsøger at komme op på bordet, er det fordi jeg er meget lille, og vil undersøge hvad det er som dufter så herligt. Hvis jeg forsøger at komme op på bordet, er det en god ide at skælde mig ud med et bestemt "NEJ".

Det er vigtigt at jeg som hvalp lærer, at man ikke må tage mad eller andet fra bordet. Husk på at når jeg bliver voksen, kan jeg nå alt på bordet.

Hvis jeg er ude med jer og opleve den store verden, kan det godt være overvældende for mig at møde nye ting og mange mennesker. Her har jeg virkelig brug for jeres hjælp, hvorfor ros og en masse godbidder lærer mig, at jeg ikke skal være bange for mennesker eller ting vi møder.

Når vi møder andre mennesker, vil det være en god ide, hvis I giver de fremmede mennesker nogle af mine godbidder, som de kan give til mig. Dette vil lære mig at jeg ikke skal være sur på, eller bange for fremmede mennesker.

Hvis I vil hjælpe mig med disse ting, vil jeg også hjælpe jer, og blive en dejlig, glad og dygtig hund som ALLE vil elske...!

Kærlig hilsen

Din nye lille hundehvalp



Kennel Matsim Gundogs
Retrievertræning.dk

Inge Merete Frisenberg

